

ΜΥΤΙΑΗΝΙΟΣ

Εβδομαδιαία εφημερίς σοσιαλιστικῶν ἀρχῶν

Ἐπιμέτονος Διευθυντής Θ. Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Περίοδος Δ' — Ἀριθ. 11.

Ἡ συνδρομὴ μόνον ἐτησίᾳ ΔΡΑΧ. 12

Μυτιλήνη, 28 Φεβρουαρίου 1921

ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΟΣ

Ὁ κ. Καλογερόπουλος δὲν τὰ κατάφερε νὰ πείσῃ τὸν Λούδ Τζώρτζ και πάλι τώρα κι' ὁ κ. Γούναρης μὲ πλατεῖα πληρεξουσιότητα. Οἱ δύο τους μαζί ἔχουν πολὺ σπουδαία ἀποστολή. Ὁ κ. Γούναρης θὰ πῆ στοὺς συμμάχους ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πεθαίνει γιὰ ἐκστρατεία, ἤγουν τρέλλαινεταί γιὰ πόλεμο. Ὁ κ. Καλογερόπουλος ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ διακηρύξῃ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παλαβώνεται γιὰ «οἰκονομικοὺς συνδυασμοὺς», ἤγουν σφάζεται γιὰ φόρους. **Φόροι λοιπὸν και πόλεμος.** Τὸ ἓνα χρειάζεται γιὰ τὸ ἄλλο, κι' ὁ λαὸς τὰ θέλει και τὰ δύο!!!... Πῶς νὰ μὴν πιστέψουμε ὕστερ' ἀπ' αὐτὰ ὅτι τὴν πληρεξουσιότητα αὐτὴ τὴν ἔχουν οἱ ἄνθρωποι κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὸν λαόν;

ΤΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

Ἄλλὰ ποῖος κοιτάζει τοὺς τύπους ὅταν πρόκειται γιὰ οὐσία; Καὶ ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ἡ Ἀγγλία βιάζεται. Βιάζεται νὰ λυθῇ, λέει, τελειωτικὰ πιά τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα. Ξέρετε δὲ ποία εἶναι αὐτὴ ἡ τελειωτικὴ του λύση; Νὰ συμμαχήσῃ ἡ Ελλάδα μὲ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ χτυπήσουν τὴ Σοβιετικὴ Ρωσία. Τὸ εἶπαμε και ἄλλοτε, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε και τώρα. Τὴν ὥρα πού γιὰ τὴν Ἀγγλία ἓνας κίνδυνος μόνον προβάλλει, ὁ κίνδυνος τοῦ Μπολσεβικισμοῦ, αὐτὴ ἡ λύσις ἐνδείκνυται. Εἰς δὲ τοὺς Ἕλληνας κυβερνήτας ἐνδείκνυται νὰ διαθέσουν ἀσυστητῆτα τὰ τομάρια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἀγγλικῆς κυριαρχίας εἰς τὰς ἀποικίας.

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι και οἱ ψευδολογίες πού διαδίδουν πάλι τὰ ἀστικά φύλλα εἰς βάρος τῆς καταστάσεως στὴ Ρωσία. Ὁ καινούργιος Μπολσεβικοφάγος Ἀντώνωφ, ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Μόσχας, ἡ ἐπανάστασις στὴν Κροστάνδη και ὅλες οἱ σχετικὲς σαχλαμάρες τῆς ἀστικῆς φαντασίας, διαδίδονται ἐπίτηδες γιὰ νὰ ὑψώσουν τὸ ἠθικὸν τῶν λαῶν ἀέναντι τῶν Ρώσων. Ἄλλὰ οἱ λαοὶ δὲν ἀπατώνται πλέον. Εἰς ἑλλὴν στῆλην δημοσιεύομεν σχετικὰς διαψεύσεις ἐπισήμους, ὄχι γιὰ μᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε

ἀκλόνητη πεποίθησις στὴ σοσιαλιστικὴ ἐλικράτησις, ἀλλὰ γιὰ τοὺς καλοθελητὰς τῆς Σοβιετικῆς Ρωσίας. Τοὺς συμβουλεύομε νὰ τὶς διαβάσουν και τοὺς εὐχόμεθα καλὴ χώνευσις.

Ἡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ὁ Κερζέντσεφ, πρόεδρος τῆς ρούσικης ἀποστολῆς στὴ Σουηδία ἐδήλωσε στοὺς Σουηδοὺς δημοσιογράφους τὰ ἑξῆς:

«Ὁ ἀστικὸς τύπος τὶς τελευταῖες μέρες εἶναι γεμάτος φανταστικὰς εἰδήσεις. Εἶναι πολὺ λυπηρὸ νὰ δέχονται οἱ ἐφημερίδες ἔτσι ἀβασάνιστα τὶς εἰδήσεις αὐτές. Οἱ ψευδολογίες διαδίδονται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ρωσίας.

«Δὲν μποροῦμε, παρὰ νὰ γελοῦμε ὅταν διαβάζουμε στὴ Μόσχα τὶς ἐφημερίδες σας, μὲ τὶς ψευτιές τους γιὰ τὴν ἐπανάστασις τὰς τῶν χωρικῶν, γιὰ τὴν ἀνταρσία τῶν ναυτῶν τῆς Κροστάνδης κτλ. Καὶ λέμε ἀποροῦντες, γιὰτι νὰ μὴ ρωτοῦνε πρῶτα τὸσοὺς και τὸσοὺς ἐπισήμους Εὐρωπαϊοὺς, πού πήγανε και εἶδανε μὲ τὰ μάτια τους τὴν κατάστασις στὴ Ρωσία.

«Πολλὰς ἐφημερίδες προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τὶς συζητήσεις πού γίνονται μέσα στὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα τῆς Ρωσίας ὡς σημεῖο διχασμοῦ ἢ ἀποσυνθέσεως τῶν Ρώσων κομμουνιστῶν.

Οἱ ἐφημερίδες αὐτὰς δὲν ἔχουν καμμιὰ ἰδέα τι εἶναι τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα τῆς Ρωσίας. Τὸ Σοβιετικὸ καθεστὼς εἶναι ἀρκετὰ δυνατὸ ὥστε νὰ ἐπιτρέπει μέσα στὸ κόμμα εἰλικρινεῖς και λεπτομερεῖς συζητήσεις γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα τῆς ἡμέρας.

Τὸ συνέδριον τοῦ Κόμματος πού θὰ συνέλθῃ τὴν 9 Μαρτίου θὰ διαψεύσῃ τὶς ἐλπίδες τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν νὰ δοῦνε ἓνα πτώμα. Ἀντὶ πτώματος ὅμως θὰ δοῦν ἓνα κορμὶ ὀλοζώντανο, ἀνθηρὸ, δυνατὸ και ἀτρανταχτο, μὲ τὸ ἠθικὸ πού τοῦ ἔδωσε ἡ κατατρόπωση ὡς τώρα ὄλων τῶν ἐχθρῶν του.

ΕΝΩ ΤΗΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

— Συνέδριον ὑγιεινῆς.

**Μόσχα (P. B.)** — Τὸ τρίτον λαοικὸν συνέδριον τὸ ὁποῖο θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὑγιεινῆς κατὰ τὴν ἐργασίαν θὰ συγκληθῇ τὴν 21 Μαρτίου στὴ Μόσχα.

— 772 Ἄσυλα.

**Πετρούπολη (P. B.)** — Στὴν Πετρούπολη λειτουργοῦνε κανονικὰ 772 ἄσυλα παιδιῶν. Στὸ Κίεβο συστήθη ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ περιθάλπῃ τὰ ὀρφανὰ και ἐγκατελειμμένα παιδιὰ εἰς τὰ ὁποῖα παρέχεται ἐνδυμασία τροφὴ και ἐπαίδευσις.

# ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ

— Εκθεση Πούσκιν.

**Μόσχα (Ρ. Β.)** — Ἡ Ἐνωσι τῶν Συγγραφέων ἀπεφάσισε ὅπως ἐορτάζεται κάθε χρόνο ἡ ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Πούσκιν. Στις 11 τοῦ Φλεβάρη ἀνοίξε στας αἰθούσας τῆς δημοσιογραφικῆς Λέσχης ἔκθεσι τῶν ἔργων τοῦ Πούσκιν καὶ περιλαμβάνει σπάνιες ἐκδόσεις τῶν ἔργων του καὶ πλείστα χειρόγραφα του.

— Ἰνστιτούτο ἐργασίας.

**Μόσχα (Ρ. Β.)** — Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Πανρωσικῶν Συνδικάτων ἀπεφάσισε τὴν ἰδρυση ἰνστιτούτου ἐργασίας, τὸ ὁποῖο θὰ ἀσχολεῖται μετὴν μελέτην τῶν τεχνικῶν, οικονομικῶν, ψυχολογικῶν καὶ παιδαγωγικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μετὰ τὰ διάφορα ἐργατικά ζητήματα.

Ἡ ὕλη πολλὴ καὶ γι' αὐτὸ τὸ «Κουτὶ τοῦ Μυτιληνίου» θὰ συνεχίσουμε στ' ἄλλο φύλλο.

**Μεγὰλα Ἐκαταστήματα**  
**ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΑΛΕΛΗ & Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
(Ἄγιος Συμῶν)

**ΠΡΟΣΕΧΩΣ :**

## Ἡ ΝΕΑ ΖΩΗ

Ὁργανον τῆς Ἀνεξαρτήτου Κομμουνιστικῆς Νεολαίας Ἀθηνῶν.

**Μεγάλῃ ὀδοντοϊατρικῇ κλινικῇ**  
**ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**  
(ἐναντι Πολ. Νοσοκομείου—ὁδὸς ἁγίου Θεράποντος)

Προτιμῆται πάντοτε τὰ ἀγνὰ ποτὰ τοῦ κ.  
= **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΑΡΕΛΛΗ** =  
Κεντρικὴ Ἄγροϊ — κάτωθεν ἁγίου Θεράποντος

**ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ**  
**ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ**  
Συκοκία ἁγίου Συμῶν, παραπλεύρως Σοφ. Μπουχλέλη

Ἀγορεύει τὸ γνήσιον βαρβαρικὸν **ΚΟΝΙΑΚ** σταφυλῆς  
**ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ**  
ποῦ εἶναι καλύτερον καὶ φθηνότερον τοῦ Πειραιῶς

**ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ**  
**ΤΟΥ „ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ“**

## ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ἡ «αὐριανὴ» Σάλπιγξ τῆς προχθισινῆς Πέμπτης ἔγραψε μετὰ φαναριώτικο χιούμωρ διὰ τὸν Μπολσεβικικὸν «παράδεισον».

Ἡ εἰρωνία τῆς «αὐριανῆς» συναδέλφου εἶναι μετὰ τὸ γάντι.

Λέει δηλαδὴ «μπολσεβικικὸν παράδεισον» ἀντὶ τὴν πῆ «μπολσεβικικὴν κόλασιν». Αὐτὸ δὲν εἶναι;

Μὰ οἱ Μπολσεβίκοι, ὅταν μετὰ τὸ καλὸ ἐπικρατήσουν, ἂν καὶ δὲ φοροῦνε γάντια θὰ μιλήσουν καὶ αὐτοὶ γιὰ τὸν «ἀστικὸν παράδεισον» χωρὶς νὰ πιάσουν τοὺς ἀγίους τοῦ παραδείσου αὐτοῦ ἀπὸ τὸ λαιμό.

Τὸ πολὺ πολὺ θὰ βάλουν οἱ φτωχοὶ αὐτοὶ διάβολοι τὸν κύριον «Σάλπιγγα» νὰ γυρίσῃ μιὰ ὥρα τὸ πειστήριό του, παρακλητικῶς ἐννοεῖται,

— γιὰ νὰ λάβῃ καὶ πραχτικὴ πείρα τῆς θεωρίας του περὶ παραδείσων κτλ.

= Παρακαλεῖται ὁ ῥάφτης Ν. Παρασκευαΐδης νὰ περάσῃ ἀπ' τὸ Γραφεῖο μῆς νὰ πάρῃ καὶ τὰ ρέστα.

**Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΑΣ**

## ΤΑΙΛΟΡ

### ΚΟΝΤΟΠΙΑΔΗΣ

Ἀπόφοιτος κόπτης Παρισινῆς Σχολῆς  
(Μπὰς-φανάρι)

Ὁποῖος θέλει νὰ μορφωθῇ σοσιαλιστικὰ, ἄς ἐγγραφῇ στὸ περιοδικὸν «**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ**». (Πληροφορίες στὸ Γραφεῖο μῆς).

## ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΝΙΔΗΣ

Ἱατρός παθολόγος—μαιευτὴς  
Κλινικὴ: Ἐναντι ἁγίου Συμῶν

**Πίνετε τὰ Καπνὰ τοῦ**  
**— ΣΟΦ. ΜΠΟΥΧΛΕΛΗ —**  
ποῦ εἶναι πρῶμα καὶ ὄχι ἐτικέττα.

**Δικηγορικὸν Γραφεῖον**  
**ΑΣΗΜΑΚΗ Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ**  
(ὁδὸς ἁγίου Συμῶν)

Δοκιμάσετε τὸ ἔξοχο **Σαποῦνι μπουγάδας**  
— **ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ — ΔΙΑΚΑΚΗ** —  
Τὸ μεταχειρίζεται καὶ ἡ Γαλλ. Κυβέρνησις γιὰ τὰ ρούχα τοῦ στρατοῦ.

## ΔΗΛΩΣΗ

Ἐπειδὴ ἡ τριμηνία ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ φύλλου μῆς εἶναι στὸ τέλος τῆς, παρακαλοῦμεν τοὺς κ.κ. συνδρομητὰς μῆς ὅπως μὴ φέρωσι καμμίαν δυσκολίαν εἰς τὸν εἰσπρακτορὰ μῆς.

**Ἡ Διεύθυνση**